



Kontakt

Församlingsblad nr 4 - 2021
5 september - 28 november



Equmeniakyrkan

BORLÄNGE MISSIONSFÖRSAMLING



En kyrka – med rum för hela livet

Missionskyrkan,
Borganäsvägen 22,
784 33 BORLÄNGE
www.EqumeniakyrkanBorlange.se

Pastor: Jessica Elnefred
Tel: 070-255 38 33
Tel: 0243-139 59
pastor@EqumeniakyrkanBorlange.se

Ordförande: Rune Björke
Tel: 070-679 30 77

Kassör: Lars-Åke Henriks
Tel: 0243-198 41

Församlingens Bankgiro 782-0145
Swish: 123 594 91 44

Expedition

Expedition/uthyrning: 0243-804 70
bokning@EqumeniakyrkanBorlange.se
Bemannad: tisdag, onsdag och torsdag
mellan 10.00 och 12.00

Du kan föra över pengar till församlingen
genom Bankgiro 782-0145
eller Swisha 123 5949 144.

Du kan också bli månadsgivare via
Equmeniakyrkan.

Din gåva gör skillnad!

Följ församlingen på Facebook:
Equmeniakyrkan Borlänge
Instagram: [equmeniakyrkan.borlange](https://www.instagram.com/equmeniakyrkan.borlange)

Så många människor, så många livsöden, det finns i Bibeln. Några får en hel bok uppkallad efter sig, t ex Ester och Job, någon nämns vid namn i en mening och en kvinna, säger Jesus kommer vi tala om i alla tider men vi får inte veta hennes namn (Matt 26:6-13), kanske heter hon Maria som Johannes skriver. Många människor står i släktrönikor som jag ofta hoppar över, men så helt plötsligt finns det ändå ett spännande namn som har sin historia, Uria som blir ställd i första krigsledet för att kung David vill ha ännu en kvinna och Rut som är den trogna invandraren (Matt 1:1-17). Det finns många människor i Bibeln som stör och berör.

Jag blir så otroligt fascinerad av författare som Ylva Eggehorn och Charlotte Frycklund som skriver personporträtt om människor i Bibeln utifrån de få ord som nämns, som kan måla upp en större bild ge mer djup hur det skulle kunna vara. Ylva Eggehorn har bland annat skrivit *Kryddad olja: kvinnor i Bibeln* och *Där Lejonen bor: Män och manlighet i Bibeln* och Charlotte Frycklund *Bibelns kvinnor: 101 möten med kända och okända syst-rar*. Jag rekommenderar dessa böcker och liknande, de har hjälpt mig att förstå mer kring livet. Både mitt eget liv och deras och fördjupar mötet med Gud.

Bibelns stora huvudperson är alltid Jesus Kristus. Allt syftar till honom i

Gamla Testamentet, ger historien att vi är älskade, önskade och att Gud vill ha relation med oss, att Jesus kommer, är Gud med oss, visar på Guds kärlek och Guds rike, dör och uppstår, ger oss den heliga Anden, gemenskapen, församlingen och leder oss in i en framtid tillsammans. Men du är också en huvudperson i Bibeln, din respons, ditt svar när du läser.

I Joh 6:68 svarar Simon Petrus: Herre till vem skulle vi gå? Och jag suckar ofta med i de orden, jaa Herre, till vem förutom dig skulle jag gå? Vem skulle orka höra mitt nötande, ältande, vem fyller på min tomhet förutom du, vem orkar hålla ut och visa sin kärlek och närvaro när jag hela tiden springer och irrar...

Den heliga Anden för dig in i berättelsen, för dig in i sammanhanget där du också är en lärjunge som får svara ja, som får förlåtelse, som har ett uppdrag, som får berätta om den tomma graven, föra vidare det du själv ha tagit emot, som får växa i kärlek, tillit. Bibeln är ett levande ord, som så många säger idag 'ett levande dokument' där händelser och hälsningar där och då kan få bli ord till dig här och nu.

Med önskan om Guds välsignelse och frid, över dig och genom dig.



Jessica Elnefred, pastor

Kyrkskjuts

Vi kan tyvärr inte erbjuda kyrkskjuts på ett säkert sätt under pågående pandemi.

Önskar du besök eller samtal?

Kontakta Katarina Sjörs i Diakonala gruppen tel 070-285 20 04.

Sjukhuspastor

Lars Gunnar Skogar, tel 023-49 28 57

*Jag välsignar dig med Guds ljus:
må ditt hjärta bli brinnande,
må kyrkan bli lysande,
mörkret fördrivas från vår jord.*

Martin Lönnebo

Equmeniakyrkans studie- och kulturverksamhet sker i samarbete med studieförbundet Bilda, för kyrka och samhälle.

Kontaktperson: Helena Schütt
tel 0243-88701,
helena.schutt@bilda.nu



Välkommen på gudstjänst

när du är fri från symptom som kan kopplas till Covid-19.

Entré genom de stora kyrkportarna där kyrkvårdar finns och kan ge instruktioner och påminna om handsprit, avstånd och tillgängliga platser. Alla ska sprita händerna när de går in i kyrksalen.

Kollekten får du gärna betala in via banken eller Swisha, men det finns även möjlighet att lämna din gåva innan gudstjänsten börjar (ingen kollektbox under gudstjänsten).

Vi rättar oss efter rådande rekommendationer, vilka kan ändras med kort varsel.



Redaktionskommitté Kontakt:
Ann-Britt Andersson, Anita Backlund,
Oscar Brodin, Matts Dahlberg och
Jessica Elnefred.

SEPTEMBER

7 Tisdag

10.00 Bibel och Bön

9 Torsdag

13.30 Stickcafé

11 Lördag

10.00-11.30 Barnens födelsedagskalas

12 Söndag

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Predikan Jessica Elnefred. Söndax.
Utgångskollekt till Sociala kassan.
Kyrkkaffe.
14.00 Utflykt till Gyllbergen. Samling
vid parkeringen, ta med det du vill fika.

14 Tisdag

10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan

15 Onsdag

10.00 Promenad på Sportfältet

19 Söndag

11.00 Gudstjänst.
Predikan Lars-Gunnar Skogar,
sjukhuspastor. Söndax. Kyrkkaffe.
Tillsammans med Korskyrkan

21 Tisdag

10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan

22 Onsdag

13.00-15.00 Café Liljegården
18.30 Träff: Vad frågar Borlänge Gud?
plats: Korskyrkan

23 Torsdag

13.30 Stickcafé

23-25 Borlänge Science Festival.

Ljussatt fasad och konserter i kyrkan.
24: Animato, klarinettensemble
spelar: 19.00-19.30, 20.00-20.30, 21.00-21.30
25: Daniel Larsson Säter
spelar: 19.00-19.30, 20.00-20.30, 21.00-21.30

26 Söndag

11.00 Gudstjänst.
Predikan Jessica Elnefred, Jonas Brobäck
Svängband, Söndax. Kyrkkaffe.

28 Tisdag

10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan
20.00-20.45 Körövning

29 Onsdag

10.00 Promenad på Sportfältet
13.00-15.00 Café Liljegården

OKTOBER

1 Fredag

9.30-11.00 Blöjroj

3 Söndag

11.00 Gudstjänst.
Predikan Jessica Elnefred, Söndax,
kyrkkaffe.
14.00 Utflykt i Gyllbergen

5 Tisdag

10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan
20.00-20.45 Körövning

6 Onsdag
13.00-15.00 Café Liljegården

7 Torsdag
13.30 Stickcafé

8 Fredag
9.30-11.00 Blöjröj

9 Lördag
14.00 Föreläsning och information om Sjukhuskyrkan. plats: Lugnetkyrkan

10 Söndag
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, kyrkkaffe. Utgångskollekt: Sociala kassan.

12 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan
20.00-20.45 Körövning

13 Onsdag
10.00 Promenad på Sportfältet
13.00- 15.00 Café Liljegården

14 Torsdag
13.30 Passion för livet.
Föreläsning Lasse Fridborg.
Pandemi: ensamhet – problem eller tillgång.

15 Fredag
9.30-11.00 Blöjröj

16 Lördag
Regionträff, se region Mitts hemsida

17 Söndag
11.00 Gudstjänst Predikan Jessica Elnefred, Söndax, kyrkkaffe.

19 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan
18.30-20.00 Körövning

20 Onsdag
13.00 Café Liljegården

21 Torsdag
13.30 Stickcafé

22 Fredag
9.30-11.00 Blöjröj

24 Söndag
11.00 Gudstjänst Plats: Korskyrkan

26 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan
18.30-20.00 Körövning

27 Onsdag
13.00-15.00 Café Liljegården

29 Fredag
9.30-11.00 Blöjröj

30 Lördag
15.00-17.00 Temadag med Rune W Dahlén: Brukspatron Adamsson.

31 Söndag
11.00 Gudstjänst. Predikan Rune W Dahlén, Kören, Söndax, kyrkkaffe.

NOVEMBER

3 Onsdag
13.00- 15.00 Café Liljegården

4 Torsdag
13.30 Stickcafé

5 Fredag
9.30-11.00 Blöjröj

6 Lördag
11.00 Gudstjänst med nattvard och ljuständning. Jessica Elnefred, Söndax, kyrkkaffe. Utgångskollekt: Sociala kassan.

7 Söndag
18.00 Ekumenisk gudstjänst.
Plats: Jakobs kapell

9 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan
18.30-20.00 Körövning

10 Onsdag
13.00- 15.00 Café Liljegården

11 Torsdag
13.30 Passion för Livet.
Lars-Åke Henriks visar bilder.

12 Fredag
9.30-11.00 Blöjröj

14 Söndag
11.00 Gudstjänst.
Brodins bönegrupp, Söndax, kyrkkaffe.

16 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan
18.30-20.00 Körövning

17 Onsdag
13.00- 15.00 Café Liljegården

18 Torsdag
13.30 Stickcafé

19 Fredag
9.30-11.00 Blöjröj

20 Lördag
(tid ej klart) Vad frågar Borlänge Gud? Maximteatern*



21 Söndag
11.00 Gudstjänst.
Predikan Jessica Elnefred, Söndax, kyrkkaffe. Församlingsmöte

23 Tisdag
10.00 Bibel och Bön
11.30-13.00 Matlådan
18.30-20.00 Körövning
19.00 Vad frågar Borlänge Gud? Maximteatern*

24 Onsdag
13.00- 15.00 Café Liljegården

25 Torsdag
19.00 Vad frågar Borlänge Gud? Maximteatern*

26 Fredag
9.30-11.00 Blöjröj

28 Söndag
11.00 Adventsgudstjänst.
Predikan Jessica Elnefred, Kören, Söndax, kyrkkaffe.



*se separat annonsering för Vad frågar Borlänge Gud.

Berör eller stör?

Några medlemmar fick frågan om att dela sina tankar om en person i Bibeln som berör eller stör, någon du identifierar dig med eller inte kan förstå. Här följer några modiga, personliga berättelser, vårda det du får läsa med omsorg.



Hannas bön som berör

(1 Sam 1:1-20)

Många är berättelserna i bibeln om kvinnor som inte får barn så enkelt. Hanna är en av dem.

Under åren vi längtade efter barn var dessa kvinnor ett bevis på att Gud skulle ge oss ett barn tids nog. Även under de mörkaste och jobbigaste stunderna i min och vår längtan var det skönt att i bön kunna sätta ord på sin sorg och dela dessa känslor med Gud.

Hur du än mår, var ärlig med Gud, han ser och hör allt ändå, så varför mörka och hålla inne med dina tankar. Släpp ut allt, och lägg det i hans händer var mitt resonemang. Det gjorde det lättare att orka.

Hanna satte ord på sin barnlängtan och sorg i tyst bön till Gud. Genom bönen förde också jag en tyst dialog med Gud om drömmen om ett liv med barn.

Jennie Henriks

Under hela tiden vilade jag ändå i tron att Gud hör bön och att vi liksom bibelns kvinnor skulle välsignas med ett barn en dag.

Vår hemutredare sa: Jag har tänkt på en sak! (De båda var just på väg hem och hade på mötet berättat att vi skulle bli godkända att få adoptera.) - Under hela den här processen som vi träffat er har ni aldrig någon sin sagt "OM vi får barn!" Utan ni har hela tiden pratat om "NÄR vi får barn!" Ni har varit så trygga och säkra på er sak varenda gång vi setts. Under alla år jag jobbat med utredningar har jag aldrig mött någon som varit så trygg och säker på att de skulle bli godkända som ni!

Just precis så var det, vi litade och vilade i tron att Gud en dag skulle välsigna oss med barn. Gud hörde vår bön. Precis som det står i Psaltaren 145: 17-19. Även om vår väntan och längtan blev lång hörde Gud våra rop och välsignade oss med barn och gav oss uppdraget att bli föräldrar.

Genom bönen gav också Gud oss små bönesvar med ledtrådar och hintar om vem vi väntade på (alla tre gånger). Små glimtar om att det skulle bli barn i huset en dag.

Så låt oss komma ihåg Hanna och hennes tysta bön till Gud.

Var ärlig med Gud och släpp ut alla dina tankar till Honom. Han hör dig. Han svarar dig. Kanske inte alltid på en gång (för oss tog det 10år) och kanske inte alltid på det sätt som du tänkt, utan på det sätt han vet blir bäst för dig.

Saul blir Paulus

Hans riktiga namn var Saul, han föddes i Tarsos i en fariséisk judisk familj och han var elev till Gamaliel, dåtidens största judiska lärare. Saul var en extremistisk farisé som förföljde de första kristna och förföljde kristna överallt. Han var på väg till Damaskus för att gripa de kristna, när plötsligt ett ljus från himlen sken på honom och han blev blind och samtidigt hörde han en röst som sa till Saul: Varför förföljer du mig?

Den rösten var Jesus Kristus röst. Saul sov inte på tre dagar och nätter tills Ananias kom på Herrens befallning och läkte Sauls ögon. Han trodde (kom till tro) på Jesus Kristus och döptes samma natt och kallade sig själv Paulus.

Paulus reste mycket för att predika Guds Messias och sprida Guds budskap till alla. Han bildade många kyrkor och hade samtidigt kontakt med kyrkorna genom brev. Idag har dessa brev blivit en del av Nya Testamentet och är mycket viktiga för oss eftersom de innehåller tips och råd för en kristens liv.

Paulus uthärdade många svårigheter när han predikade om Jesus Kristus och satt fängslad flera gånger, men han gav aldrig upp att predika om Jesus Kristus förrän han greps för andra gången av romarna och halshöggs av kejsar Nero. Paulus offrade sitt dyrbara liv på Jesu Kristi väg så att Guds ord skulle nå dig och mig. Idag är det vår plikt att fortsätta hans väg så mycket vi kan för att förmedla Guds ord till andra.

Majid Sediqi

Marta och Maria

För mig är det systrarna i Betania – Marta och Maria som berör - och till viss del även stör.

Då Jesus kommer på besök har Marta bestyr med allt praktiskt och Maria sätter sig och samtalar med/lyssnar på Jesus. "Herre bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt." "Marta du gör dig bekymmer för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne." (Lukas 10:38-42)

Jag ser mig själv mer som en Marta än en Maria, vilket ibland stör. De praktiska bestyren har en förmåga att komma i första hand även om jag vill sträva efter att likt Maria sitta ner och ta del av Jesu ord.

Trots allt tror jag ju att vi behöver vara lite både Marta och Maria för att fungera fullt ut i våra liv och i vår församling.

Ann-Britt Andersson

Jona

Det första namnet som kommer till mig i detta ämne är Jona. Han tror på Gud men vågar först inte följa den väg som Herren gett honom utan väljer att fly från sitt tilltänkta uppdrag innan han kommer till insikt. Hans karaktär har nog fastnat då jag kan känna igen mig i den osäkerhet som han återspeglar, sedan tror jag också att bli uppäten av en fisk inte är ett minne man snabbt suddar ut.

Oscar Brodin

Kvinnan med blödningar

(Mark 5:24-34)

Berättelsen är så vardaglig med en kroniskt sjuk person som söker hjälp. Hon har sökt hjälp på alla sätt som fanns men blev bara sämre. Hon har inga ekonomiska möjligheter till fler behandlingar eller läkarbesök.

Jag beundrar hennes mod, inget hade hjälpt utan hon blev bara sämre i sin sjukdom. Ändå vågade hon tro på att hon kunde bli frisk, efter 12 års sjukdom. Att inte ha gett upp hoppet efter så lång tid utan fortsätta hoppas och tro på en förändring är för mig en stor förebild. Samtidigt vågade hon inte öppet komma till Jesus och be om hjälp utan hon gömmer sig bland alla andra och sträcker ut en hand mot hans kläder. Det finns en stor tro hos henne men också en rädsla, tvekan, hon ”provar” Jesu kraft i smyg.

När Jesus frågar vem som rörde vid hans kläder så blev kvinnan rädd och började darra trots att hon visste att hon blivit bättre i sin sjukdom. Vad trodde hon skulle hända? Skulle hon få betala pengar? Skulle han ta tillbaka förbättringen så hon blev dålig igen? Hon var en kvinna utan makt eller position. Hon talar om vad som hänt och Jesus bekräftar att hon är botad.

Berättelsen rymmer många mänskliga känslor och vi kan känna igen oss i olika delar av berättelsen. Det börjar med lidande, förhoppning om förbättring, mod att handla, befrielse från besvär och rädsla för vilka konsekvenser det skulle bli.

Monica Björklund

Predikaren

”Tomhet, idel tomhet”, säger Predikaren, ”tomhet, idel tomhet, allt är tomhet”, så inleds Predikaren 1:2. Vers tre och fyra fortsätter, ”Vad får människan ut av all sin möda under solen? Släkte går och släkte kommer, jorden är evigt densamma”.

De här cyniska och pessimistiska utläggningen är genomgående för hela Predikaren. Predikaren är en kort bok i bibeln. Insprängd mellan ordspråksboken och Höga visan i gamla testamentet. Författaren, ”Predikaren”, sägs vara kung Salomo som var son till David. Salomo var känd för sin vishet och rikedom. Predikaren som bok särskiljer sig, enligt mig, från de andra böckerna i bibeln, just för att den genomgående pekar på livets elände och tomhet. Möjligtvis känns dessa drag även igen i Jobs bok. Predikaren nämner scener ur sitt eget liv varvat med iakttagelser från personer runt honom och konstaterar gång på gång: Vad vederbörande än strävar efter med smärta och plåga blir utgången alltid densamma, tomhet, idel tomhet.

Vad säger då denna bok i bibeln mig? Går det att hitta något tilltalande i denna syniska och pessimistiska text? För mig är svaret ja. Jag har själv växt upp i en ganska vanlig svensk familj utan tro eller religiositet närvarande, förutom vid dop och begravningar. Jag har dock mer och mer förstått att jag under större delen av livet ändå varit en sökare. Ställt frågor (mest till mig själv) och funderat kring meningen. Efter mycket funderande fanns

det stunder när jag förde liknande resonemang som Predikaren. Allt som åstadkoms här på jorden kommer att förgås, vad är då meningen? Detta är såklart väldigt cyniska tankar som är emotionellt kännbara för den som har dem. Så första gången jag läste Predikaren läste jag hela boken i ett svep. Jag tyckte boken var så speciell, den stack ut, men framför allt, jag kände igen mig. Nu ska erkännas att jag efter min kristna omvändelse inte har dessa cyniska och pessimistiska tankarna nästan alls. Dock kan jag uppleva stunder av tomhet fortfarande. Hårt jobb som inte leder till något. Tomhet.

Även då kan Predikaren ge visdom. Predikaren nämner att meningen finns i att ta vara på de stunder vi får av Gud. Ett exempel är Predikaren 9:7. Där står det: ”Åt ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta – Gud har redan sagt ja till vad du gör”. I stunder av tvivel och tomhet kan därför denna visdom öppna upp för Guds nåd. Predikaren förstår hur du känner. Här finns inget glatt överspel eller någon klämäckhet. Bara rakt på sak, livet är tomhet, idel tomhet, så njut av den stund som är dig given!

För mig är Predikarens ord och visdom något förlösande. Han redogör rakt och uppriktigt sanningen. Vi upplever alla stunder, långa som korta, av tomhet och elände under ett liv. I Predikarens ord får vi känna igen oss. Pressen på att alltid vara glad och känna mening släpper. Blicken kan då och kanske först då, se de små sakerna i livet. Det som Gud varje dag ger oss, men som vi alltför säl-

lan märker. Ångorna från teet eller kaffet som reflekteras i morgonsolens ljus. En övergiven eka vid en sjö som berättar om en tid som varit. Eller att få höra det sista fågelkvittret för året utanför fönstret. Detta kan vara något att ta med sig in i den stundande hösten. Även i de gråaste av vardagar kan det finnas skönhet och djupt meningsfulla stunder. Sammantaget är detta varför jag berörs av Predikaren.

Viktor Lundmark

Tänk om det finns något mer?

Det är en vanlig fråga bland alla människor. I höst försöker vi som kyrkor i Borlänge erbjuda ett forum där tankar om detta ”mer” kan lyftas och diskuteras. Det blir också en möjlighet att berätta om den Gud vi tror på, och som vi tror är grunden till att vi alla upplever att det finns något ”mer”. Genom ”Vad frågar Borlänge Gud?” kommer det i november arrangeras tre panelsamtal med kort inledande föredrag utifrån frågor som under hösten samlas in från Borlängebor. Fem kyrkor står bakom projektet och vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och bidra med det man vill. Det finns plats för var och en att göra det man är bra på. Vi kommer behöva be många böner, bygga saker, koka kaffe och baka kakor, möta människor, göra filmklipp, göra reklam på stan och nätet etc. Ju fler vi är desto roligare!

Marcus Sandström, initiativtagare



Temahelg 30-31 oktober med Rune W Dahlén

Som ung läste jag boken *Brukspatron Adamsson eller var bor du*. Jag hade inga höga förväntningar, men drabbades av budskapet. Det är en allegorisk berättelse där en fattig torparänka undervisar den bildade brukspatronen om Guds nåd och kärlek. Jag hade aldrig tidigare förstått Guds nåd som jag gjorde nu. Boken kom ut 1863 första gången och var skriven av den då helt okände 24-årige Paul Petter Waldenström. Den blev en riktig kioskvältare och var troligen Sveriges mest lästa bok i slutet på 1800-talet. Nyligen kom den ut i sin tolfte upplaga på svenska och finns på flera språk, bland annat i en ny engelsk översättning.

Än idag fascinerar boken och hjälper oss att förstå vem Gud är. Men den hjälper

oss också att förstå vem Waldenström var, och hur han kunde dra fulla hus var han än predikade. Så småningom blev han ledare i Missionsförbundet som han egentligen aldrig ville bilda. Redan på 1870-talet hade han en vision om ekumenik och en kyrka sådan som Ekuemeniakyrkan.

Jag ser fram emot att få komma till Borlänge den 30-31 oktober och berätta om Waldenström och *Brukspatron Adamsson*.

Rune W Dahlén

församlingsbladet Kontakt

Önskar du få Kontakt digitalt istället?

Maila:

bokning@ekumeniakyrkanborlange.se

Borlänge Missionsförsamlings barn- och ungdomsverksamhet

Blöjröj

Ålder: 0-2 år + syskon

Fredagar 9.30-11.00

Plats: Missionskyrkan

Kontaktperson:

Jessica Elnefred 070-255 38 33

Söndax

Ålder: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... år

11.00 varje söndag i samband med gudstjänst.

Plats: Missionskyrkan

Kontaktperson:

Ann-Britt Andersson, tel 070-697 04 74

Tonår

Ålder: 13 år och uppåt

(åk 7-9, gymnasiet)

Fredagar 19.00-22.30

Plats: Korskyrkan

Kontaktperson:

Jonatan Byrskog 072-3414077

följ på instagram: tonar.borlange

